

Schoonheid

9 oktober

oorsprong - base in 1970

**Programma 9 oktober 2009, jaarlijkse vrijwilligersdag.**

**Thema: Verbroken relaties en detentie.**  
**Zijn er mogelijkheden voor vrijwilligers bij herstel hiervan?**

- 14.00 uur: Inloop/ achtergrond muziek
- 14.30 uur: Optreden Theaterbrigade  
Welkom door de dagvoorzitter Ruud Foppen  
Openingswoorden door Herman Vooijs
- 14.45 uur: Introductie inleiders/programma (Ruud)
- 14.50 uur: Inleiding: Marianne Thans
- 15.10 uur: Theaterbrigade
- 15.20 uur: Pauze (koffie/thee)
- 15.30 uur: Inleiding: lid werkgroep "Kinderen eerst"
- 15.50 uur: Theaterbrigade
- 16.05 uur: Actuele situatie Exodus, door Rien Timmer
- 16.10 uur: "Ik ga naar papa!", door Winie Hanekamp
- 16.15 uur: Pauze (koffie/thee en zaalwisseling voor OKD-ers)
- 16.30 uur: Twee workshops, doorpraten met inleiders
- 17.40 uur: Theaterbrigade (weer in de grote zaal)
- 18.00 uur: Afsluiting door Exodusvoorzitter Jan Eerbeek
- 18.20 uur: Koud en warm buffet.
- 20.00 uur: Na koffie of thee is de vrijwilligersdag 2009 voorbij.

Henk van der Beek,  
2 september 2009

**Verbroken relaties en detentie – zijn er mogelijkheden voor vrijwilligers bij herstel hiervan?**

Beste mensen,

*Erkenning in de silentie  
6/1 de pastoor*

Graag wil ik als afsluiting van deze jaarlijkse vrijwilligersdag namens het bestuur van Exodus weer enkele woorden tot jullie spreken.

Wat ik hier zeg, zeg ik ook namens Wim Timmer, adjunct hoofdaalmoezenier, hier aanwezig, en betrokken bij de Sector Vrijwilligers & Kerkzaken.

Allereerst wil ik jullie betrekken bij het 60-jarig jubileum van het rooms-katholiek en protestants justitiepastoraat dat wij dit jaar vieren. Een paar weken geleden is dit jubileum gevierd in aanwezigheid van de minister van Justitie en met onder meer de opening van een wetenschappelijk Centrum voor het Justitiepastoraat en de presentatie van een Handboek voor het Justitiepastoraat.

De spits van het Centrum en het Handboek is:  
herstelgericht pastoraat.

Herstelgericht pastoraat richt zich op herstel van het leven van de gedetineerde en op de deelname van de samenleving aan dit herstelproces, dat al tijdens de detentie kan beginnen. Tal van zaken zijn daarbij aan de orde, zoals de persoonlijke ontwikkeling van de gedetineerde, de relaties van de gedetineerde, het slachtoffer, kerken, samenlevingsverbanden, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties, werkgevers.

Meer perspectief in de detentie is ook de inzet van de minister en de staatssecretaris van Justitie. Zij hebben dit beleid geformuleerd in de term 'doorzorg'. Dat betekent voor gedetineerden zorgen dat in tact blijft wat goed is en dat verbeterd wordt wat niet goed is.

Kern daarvan is de persoongerichte aanpak en de sluitende aanpak van alle relevante betrokkenen.

Vrijwilligers kunnen daarbij, zo wordt gesteld in het beleidskader van de staatssecretaris 21-9-09, gericht aan de Tweede Kamer, een belangrijke rol in spelen. Het gaat daarbij om motivatie versterking, overdracht vanuit detentie naar vervolgvoorzieningen, versterken sociale netwerken.

In het justitiepastoraat en in de nazorg van Exodus hebben wij in de afgelopen jaren in dit verband veel ontwikkeld.

Succesvolle nazorgtrajecten in de Exodushuizen; vrijwilligersbegeleiding van ex-gedetineerden; het Ouders-Kinderen-Detentieproject; Kerken met Stip.

Het Ouders-Kinderen-Detentieproject brengt ons bijna als vanzelf ook in het bredere verband van de relaties van gedetineerden. Het thema van vandaag is dus uitermate actueel:

1. In het licht van de allesomvattende nazorgketen van Exodus
2. In het licht van het kabinetsbeleid

3 - en dat is natuurlijk het allerbelangrijkste - met betrekking tot de gedetineerde en zijn of haar relaties zelf.

In het Handboek voor het Justitiepastoraat staat een hoofdstuk over het religieus profiel van gedetineerden.

Waar hechten zij waarde aan in de persoonlijke gesprekken. Heel scherp zien we dan dat het gaat om de diepste geloofs- en levensvragen. Bovenaan staan in de gevangenis de relaties.

Het missen van partners en kinderen. Ik weet dat ook uit eigen ervaring met gedetineerden. In mijn boek heb ik daar aandacht aan besteed. Ik lees jullie een kort stukje daaruit voor.

(p. 77)

Ik ben bijzonder blij dat de Sector dit onderwerp aan de orde heeft gesteld. We zullen de inhoud van deze dag ook zeker kunnen gebruiken om dit onderdeel van ons begeleidingsaanbod verder te ontwikkelen.

Zoals ieder jaar bied ik jullie namens de Vereniging en het rooms-katholiek en protestants justitiepastoraat weer een klein symbooltje aan. Iets kleins dat onze grote dank representeert.

Ik heb naar een symbool gezocht waarin de betekenis van het vrijwilligerswerk en het thema van deze dag in tot uitdrukking komt.

Vijf accenten komen erin samen.

1. Vrijwilligerswerk is van belang, omdat het gebeurt om niet. Het is een belangeloze toewending naar ander. Omdat die ander je medemens is.
2. Vrijwilligers brengen tot uitdrukking dat de begeleider en degene die begeleid wordt, naast elkaar staan. En niet de een professioneel boven de ander.
3. Vrijwilligerswerk wortelt in liefde.
4. Vrijwilligerswerk, als het gaat om relaties, betekent oriëntatie op een vergeten groep die in zekere zin ook zelf slachtoffer is.

5. Vrijwilligerswerk doe je met je hart. En daarom dit kleine symbool, weer gemaakt door die tingierter Koos uit Schoonloo, speciaal voor jullie.

*Fotograaf Bart Kuyper*

*Truus de Klerk*